

Referat fra viseaften 16 september.

Den første viseaften efter ferien, havde jeg set frem til i lang tid. Hvor har jeg savnet disse glade aftener, med en masse glade gæster.

Denne aften, blev heller ikke nogen undtagelse, godt besøgt, og med både publikum og visesangere i super humør.

Oprindeligt var der tale om at denne viseaften skulle have haft temaet "De tre store". Det kunne man nu også med sindsro have holdt fast i.

Henrik H. Lund, Vase og Fuglsang og Karl Erik Sørensen leverede både tekster og melodier så bliver det ikke meget bedre.

Der oven i lægges en dygtig pianist, en god lydmand, samt en, nej ikke én, men hele to viseværter samt en håndfuld dygtige visesangere.

Aftenen begyndte med en velkomst til de fremmødte, orientering om hvordan sådan en viseaften forløber (til nye deltagere og gæster) og så lige et par reklameindslag:

Den 1. oktober et arrangement i "Den Gamle Biograf", hvor Visens Venner deltager.

Næste viseaften, bliver den 7. oktober med gæster fra Østsjælland.

Og så lige en opfordring til at huske at tilmelde sig viseaftenerne i god tid (til tiden) af hensyn til bestilling af maden. Vi vil nemlig stå og mangle nogle kuverter.

Så til selve underholdningen. Jeg syntes at visesangerne overgår sig selv igen og igen. Man skal ikke tage fejl, der ligger også mange øvetimer bag.

Numrene spændte vidt, lige fra en skør sang om pandekager, frustrerede pædagoger, en nedslidt lærer, en enlig mor, brev til Putin og selveste præsidentfruen var også på besøg.

Der var også storpolitik, statistiske betragtninger og blød poesi.

Det er helt umuligt at nævne nogen fremfor andre af de fine numre og så alligevel, i "Post Nord" hvor en lettere forvirret mand "alias Per" ledte efter en postkasse, var virkelig morsomt og grotesk. At træde lige ind blandt publikum og fremføre en så god monolog, og så huske den lange tekst. Det var hylende morsomt. Godt gået.

Programmet var afvekslende, morsomt og med eftertænksomme numre.

Der var den sædvanlige gode stemning, og nogle få fællessange blev det også til.

Dejligt smørrebrød, kaffe og småkage og god snak. "Køkken pigerne" hjalp med at få den del af arrangementet til at køre på skinner. Det var dejligt.

Det blev en lidt lang aften med det store program, men tiden fløj afsted. Det må have været på sangens vinger!

Så blev "Den viselige aften slut" og vi måtte gå hjem, selv om vi næsten ikke nænnede det.

Tak for en dejlig aften.

Ref: Mona Pedersen.